

Een stukje paradijs in Nederlandse handen

Ilha do Guajirú

'The Flatwater Sea'

De sympathieke Brabander, Rob van Lotringen, heeft jarenlang keihard gewerkt om op zijn veertigste het roer om te kunnen gooien en zich te gaan storten op zijn grootste passie, kiten. Hij deed waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen: hij kocht een paradijselijk eiland aan de winderige kust van N-O Brazilië, om zo vaak mogelijk op zijn board te kunnen staan. Zijn einddoel: Van deze werkelijk unieke spot, met 3 top wavespots en N-O Brazilië's grootste vlak water lagune binnen 3 jaar Brazilië's grootste kiteparadijs maken. De eerste guesthouses en kite gerelateerde activiteiten schieten 6 maanden later al als paddestoelen uit de grond. Tijd voor Kite Magazine om deze niet stilzittende pionier eens even uit te horen.





Rob, kun je iets over jezelf vertellen?

Ja hoor! Wil je een eerlijk verhaal? Haha. Oké, ik zal eerlijk zijn: Ik ben 45 jaar, woon in Knegsel (N-Br), Scheveningen en Brazilië (Cumbuco & Ilha de Guajirú). Daarnaast ben ik ook vaak in Zuid Frankrijk. Vorig jaar was ik tien keer in Brazilië en acht keer in Zuid Frankrijk, om je een idee te geven. Knegsel is voor mij 'thuis', op de boerderij met 2 bordercollies, Jill & Jane, 2 paarden, 2 katten, 7 kippen en 40 schapen. Scheveningen is ontspannen en werken tegelijk, bij het strand en kiten. Frankrijk is de rem op alles, zeilen, relaxen, lekker eten, en 's avonds pret en dansen in top tenten die je daar hebt, meestal met vrienden. Brazilië is werken en de ellendige Nederlandse regenwintert ontvluchten. Brazilië is ook heel veel kiten tussen de wereldtop en flink fysiek bezig zijn. Heerlijk vind ik dat. Maar het is ook een beetje 'thuis', omdat ik er al op mijn 18e heb gewoond. Dat land ken ik door en door en heb er inmiddels twee bedrijven en heb een aantal grote investeringen gedaan. Qua persoon zeggen ze dat ik erg veel energie

heb, en hm ja, dat klopt wel, ik ben niet bepaald snel moe. Ik doe ook heel veel aan sport, loop soms twee keer per dag, eet gezond, want ik ben verslaafd aan fit blijven. Ik heb daar veel voor over. Verder ben ik niet erg bang aangelegd. Ik spring zakelijk als het moet zo in het diepe. Maar denk verder wel héél goed na. En ik houd van grenzen opzoeken, moeilijke dingen tackelen, doorgaan waar anderen afhaken. Het maximale uit dingen halen, daar zit vaak de voldoening. Als je je grenzen niet opzoekt, kom je niet verder en hang je tussen de massa. Zakelijk heb ik van mijn karakter vaak veel profijt. Ik denk en beslis erg snel. Als een ander staat te analyseren, heb ik het al gedaan. Problemen ga ik recht en resoluut op af. Ik stop ook nooit mijn kop in het zand. Ik kan erg goed de consequenties aanvaarden van de keuzes die ik maak. Goh, ik ben wel open hè? Nou ja, je vraagt wie ik ben en dus krijg je een eerlijk antwoord. En verder weet ik heel goed wat ik wel en niet wil in het leven. Daar denk ik regelmatig over na en als iets me niet bevalt, dan stuur ik bij tot het weer

perfect is. Ik houd niet van mensen die maar raak leven, alles maar laten komen zoals het komt, je moet namelijk zelf lol en succes creëren. Dat komt niet aanwaaien. Ik kan als laatste niet zo goed tegen trage, doelloze of onbetrouwbare mensen: ik wil geen mensen dicht in mijn buurt waar de mentaliteit ontbreekt of die niet eerlijk zijn: daar neem ik wel afscheid van. Mijn hobby's zijn kiten, zeilen, snowboarden, paramoteuren (parapenten met een propeller op je rug, best wel spannend...) en tuinieren (als ik tijd over heb).

Je kite sinds?

Ik heb een jaar of 5 geleden mijn eerste Naish 2 lijns (sleur-) kite (haha) aangeschaft. Ik dacht die even zonder enige instructie de baas te kunnen. Nou, niet dus. In Muiderberg ben ik toen samen met mijn vriendin om beurten het strand op gesleurd met Windkracht 6. Bijna over de wal heen, geen fijne ervaring dus. Maar wel vasthouden he, haha!

Daarna heb ik even mijn kite niet meer aangekeken, omdat ik ook nog steeds super druk was met mijn zaak en er dus niet aan toekwam. Maar in 2005 ben ik dan definitief gestopt met mijn zaak. Ik was toen 41 en ik dacht, als ik nu niet gewoon stop, ga ik almaar door. Ben ik straks niet meer fit genoeg om flink te gaan sporten wat ik supergraag nog wilde. Ik dacht, straks is het leven voorbij. Ik neem wel les, eentje maar! Want eigenwijs zijn en alles zelf willen uitvinden, zit mij wel in het bloed. Ik heb eigenlijk niks op school geleerd en heb alleen maar gewerkt en uitgeprobeerd. Mijn hele leven. Op mijn 41e ben ik toen gaan reizen, kiten eerlijk gezegd, want ik was er totaal verslaafd aan. Ik vond dat het gaafste wat ik in jaren gedaan had. Weer eens echt iets leuks. Ik boekte een aantal kitetrips achter elkaar: El yaque (Isla Margarita), Ras Sudr (Egypte), Dahab/El Gouna (Egypte), Cumbuco (Brazilië), weer Cumbuco en nog eens Cumbuco. Bij elkaar 4-5 maanden kiten en vakantie. Het kiteresultaat was er naar, ik kon in een jaar al redelijk kiten.

Je deed iets in de melkpoeder? Waarom besloot je daarmee te stoppen en je op het kite toerisme te storten?

Ja, tot 2005 heb ik inderdaad snoeihard gewerkt in mijn eigen zaak in speculatieve commodity trade (grondstoffenhandel, melkpoeder). Een wereld van stress, giga-omzetten en soms erg hoge risico's. Maar, als het goed ging kon je enorme winsten maken. Dan was het dikke pret. Maar de prijs was ook erg hoog. Heel veel feestjes zei ik af. Ik had geen tijd. Mensen die me uit die tijd kennen, snaptten niet dat ik er tegen kon en er almaar mee door ging. Maar ik dacht elke dag: 'Nog maar even en dan heb ik genoeg geld en stop ik met werken, ben ik er vanaf en lach ik iedereen uit'. Ergens een jaar of 15 geleden nam ik me iets voor. Om op mijn 35e te gaan stoppen, en dan iets anders te gaan doen. In de watersport, een haven kopen en uitbaten of zo. Gewoon voor de lol. Op mijn 18e wilde ik namelijk al een windsurfschool beginnen, net voordat ik naar

Brazilië ging. Maar mijn vader zag er niks in en praatte het me uit mijn hoofd. Ok, het heeft misschien wat langer geduurd, dan ik had verwacht, om te stoppen. Ik wist namelijk niet dat een zaak afbouwen net zoveel tijd kost als het opbouwen. Maar toch stopte ik uiteindelijk in 2005. Het roer ging om.

Kun je stellen dat kiten je leven heeft veranderd?

Ja, dat is zeker zo. Oké, zoals ik vertelde wilde ik op mijn 18e al richting de watersport. Maar ik kwam terecht in Brazilië en daarna in de grondstoffenhandel. Dat ging me zo makkelijk af dat ik daar maar mee ben doorgedaan. Achteraf ben ik er ook blij mee dat ik het zo heb gedaan. Wat ik vandaag heb, een gigantische vrijheid en alles wat ik me zou wensen, had ik anders nooit bereikt. Vergeet niet, ik had geen opleiding (havo) en wilde absoluut ver komen. Dan moet je gewoon afzien en gas geven. Toen ik stopte, moest ik een nieuwe weg vinden. Ik wist wat het niet moest zijn (stress, alleen maar werken) en ook wat het wel

moest zijn (meer kunnen watersporten, iets stabiel met minder risico), maar dan blijft er nog een heleboel over. Ook realiseerde ik me dat ik nogal wat aan denkwerk en getallen gewend was geraakt. Voor heel weinig inkomsten werken ging eigenlijk ook niet meer. Toen ik eind 2005 in Brazilië kwam, wist ik niet dat de onroerend goed markt in N-O Brazilië zo 'booming' was. Ik kwam om te kiten, maar dan wel zoals altijd met mijn oren en ogen open. Dat zit er gewoon in bij mij. Ik wist niet wat ik hoorde. Rendementen van 100% of meer in een jaar tijd? Ja, dat werkte als een magneet op mij, daar zal ik eerlijk in zijn. Dan ga ik erg snel schakelen. Brazilië was 'mijn' land en onroerend goed was wat ik graag wilde, $1 + 1 = 3$. Ik was 'om', dit was wat ik ging doen.

En toen...?

Tja..., van het een kwam het ander...ha ha! Allemaal wel een beetje snel ja. Ik nam een advocaat in dienst, ging eigenlijk 'rustig aan beginnen' ha ha, en kocht dus mijn eerste stuk grond. Ik

richtte tegelijk een bedrijf op. Geduld is niet mijn sterkste kant, dus vlak daarna kocht ik nog maar wat grond. Ook maar een appartement, een huis, nog maar wat stukken grond, startte een project van 15 appartementen en ja, ik had het binnen de kortste keren weer erg druk. Niet dat ik het erg vond hoor! Ik was eigenlijk toch al weer té uitgerust. Was al bang dat het weer saai zou gaan worden. Mark, een vriend van me, zei recent nog tegen me in Brazilië; 'als je niet oppast kom je straks niet meer aan kiten toe!' Ja, dat was een goed advies, dat moet ik inderdaad goed in de gaten houden. Straks schiet ik mijn doel voorbij.

Hoe kwam je erbij om een eiland te kopen?

Nou het ging allemaal redelijk onverwacht, het kopen van Ilha do Guajirú. Een makelaar belde me, of ik met spoed naar Brazilië kon komen. Het was een 'chance of a lifetime' en als ik zou wachten zou het 'weg' zijn. Ja, met zo'n telefoontje wacht ik niet lang, dan vlieg ik er meteen heen. Ik reed 2 dagen later met de make-

laar over de hagenieuwe snelweg richting Ilha do Guajirú. Nog niet eerder door iemand gebruikt en dus formeel nog gesloten. Maar men liet ons er met de 4x4 overheen. Tijdswinst op die trip: dik een uur. We reisden vanaf Fortaleza dus ongeveer 90 min. Eenmaal daar aangekomen wist ik niet wat ik zag. Een schiereiland, met een normale weg erheen. Slingerend door weilanden en heuvels met een prachtige natuur. Niet uitgedroogd en saai, maar supergroen en wild begroeid. Tjokvol met kokospalmen, met een mega lagune voor de deur. Ik wist niet dat Brazilië zo'n grote lagune überhaupt had, 4000 meter lang en 400 meter breed! Met nog bijna geen kiter op het water, ik zag er maar 2..! We reden met onze 4x4 een rondje eiland. Overal zag ik mangroven, supergaaf met zandweggetjes met kokosbladeren erop om over te rijden. En achter het eiland een Amazoneachtige rivier. "En, wat vindt je ervan?" vroeg de makelaar. Ik zei: "wat denk je ervan als ik het hele eiland koop?" Zo gezegd, zo gedaan. In minder dan tien minuten heb ik het hele eiland maar gekocht.

Daar kwam je snelle handelsgeest dus weer even boven. Hoe voelt dat nou om je eigen eiland te hebben?

Gaaf! Ik ben er erg blij mee! Maar het is ook een hele verantwoordelijkheid. Het is immers zo'n supermooie natuur dat dat niet verpest mag worden. Dat kan ik gewoon niet maken. Maar het zou ook dom zijn, zo iets moois omver helpen met winstbejag. Oké, ik ga er niet op achteruit denk ik, maar ik wil er wel een ecologische plek van maken. Met bijpassende sfeer en inrichting, iets in de sfeer van Jericoacoara, zandweggetjes, met houten hekjes en leuke houten cabana's. Echte vakantie sfeer. Op zijn Braziliaans.

Had je niet zoiets van, ik noem het Isla de Rob of zo?

Haha, ja, dat zou echt mooi staan ja, daar in Brazilië! Nee hoor, ik vind Ilha do Guajirú een héle mooie naam. Klinkt lekker tropisch. Omdat veel mensen wel enige moeite hebben die naam

uit te spreken, heb ik het tevens 'the flatwater sea' gedoopt, als marketing naam. Maar ook hanteer ik 'Ilha do Guajirú, the Ecological Paradise'. Beiden is namelijk precies wat het is.

Wat maakt dit eiland nou zo bijzonder om te kiten?

De extreem goede condities, overweldigende natuur en extreme contrasten, allemaal op één plek. Je hoeft helemaal niet te kiezen: Je hebt zowel vlak water als golven op één spot. Op de 'secret spot' zit er niet eens 10 meter zand tussen die twee: waar vindt je dat nou? Geofende kitters springen daar vanaf de golven in de zee zo in het spiegelvlakke water. Verder is de wind tevens totaal perfect, superstabil. Met 15-25 knopen net een tik meer (3-4 knopen) dan bijvoorbeeld in Cumbuco. En ook weer niet teveel, zoals in Jericoacoara, waar je eigenlijk niet meer kiten kan. Verder zijn er nog meer belangrijke elementen. Het is er superveilig, ook niet onbelangrijk. Veel plekken in Brazilië hebben namelijk geen enkele veiligheidsboot,

zoals bijvoorbeeld Cumbuco. Daar kiten veel beginners en als het fout gaat mogen ze zelf zien hoe ze aan land komen. Dat is echt onverantwoord. Op de Ilha do Guajirú, 'the flatwater sea', kun je namelijk niet afdriften door het strand aan beide kanten! Daarnaast is de 'main lagoon' ook perfect trainingswater voor vergevorderde kitters en pro's. Op het supervlakke water is het namelijk steeds gelijk afzetten voor een sprong, optimaal om de hedendaagse ingewikkelde tricks te gaan beheersen. En fijn, als je dan landt, dat je dan niet meteen om je oren gekite wordt, zoals je vaak op de kleine lagunes ziet bij Cumbuco. Veel te veel kitters die allemaal willen trainen. Dat gaat gewoon niet. Als laatste biedt deze plek verder alles wat je op een vakantie zoekt. Stralend witte stranden, azuurblauw water, een helderschone zee, een geweldige amazoneachtige rivier, massa's duinen en mangroves en een mooie groene sfeer overall omheen. Met niet te vergeten bergen kokospalmen.





In er ook iets voor de mensen die liever droog blijven?

Wil je niets met watersport, dan zijn er tevens talloze andere activiteiten te vinden, welke voor een groot deel worden georganiseerd door een binnenkort te starten kiteschool/watersportcentrum, wie dat is wil ik nog even spannend houden, w.o. beachvolleyball, quad riding, mangrove climbing, buggykiten, paardrijden, vissen, kanôen, fietsen, wandelen, landboarden, boot trips, buggy trips, forró dancing, capoeira dancing. Alles naast een afwisselend nachtleven en uitgaan in diverse nachtclubs in Itarema. Tevens zullen er wekelijks BBQ's, beachparty's, nachtboot trips en kampvuren worden georganiseerd. Niemand zal zich gaan vervelen. Op de site, www.ilha-do-guajiru.com of www.theflatwatersea.com kun je alle informatie vinden.

In welk opzicht zijn dit soort projecten anders dan in Nederland?

Nou, ik zie me in Nederland dit soort dingen niet doen. Waar is er een eiland te koop? En een kantoor uitbaten is toch wel ietsje minder gezellig. Ook krijg je in NL. te maken met bergen overheidsre-

gels. In Brazilië zijn natuurlijk ook regels en daar houd ik me ook aan. Maar het zijn er wel minder en dat maakt het wel makkelijker om alles geregeld te krijgen. Je hebt minder ballast en meer resultaat. Ik heb in Brazilië enkele juristen voor me werken, van het beste kantoor van Brazilië. Wat denk je dat dat kost in Nederland? Nadeel is wel dat je alles zelf moet financieren, maar dat is ook een voordeel. Een heleboel mensen vallen af omdat ze geen geld hebben. En lenen in Brazilië werkt niet: de rente is onbetaalbaar.

Je hebt nog meer projecten lopen in Brazilië, kun je daar iets over vertellen?

Ja. Ik ben verder bezig met nog twee projecten in Cumbuco. Vila Ventana, 21 appartementen welke ik pal achter Windtown ga bouwen. En Residencia Buganvila, 15 appartementen en een penthouse welke ik beachfront ga bouwen, iets verderop. Het zijn beide behoorlijk grote projecten, welke al een heel eind klaar zijn. Ik financier het allemaal zelf, daar schiet dus wel redelijk geld in. Op mijn site, www.beachlife-realestate.com staan alle objecten die ik bezit met alle informatie, ook die op de Ilha do Guajiru.

Waarom eigenlijk Brazilië?

Zoals ik al zei, het is toeval geweest dat ik daar toen zo tegenaan liep. Maar ik heb natuurlijk wel een flinke band met Brazilië. Ik spreek samen met nog 6 andere talen vloeiend Portugees en heb er gewoond. Dus dat was gemakkelijk en snel schakelen. Maar als er geen gezonde zakelijke mogelijkheden geweest waren, was ik er niet begonnen. Het moet wel zin hebben en je moet niet iets alleen maar willen creëren omdat je graag in Brazilië wilt zijn. Dat slaat nergens op.

Hoe is je Portugees?

Quer me testar?! Haha! Nou, erg goed durf ik wel te zeggen. Leg me een juridische akte voor en ik wijs een jurist op de fouten. Het komt dagelijks voor. Het helpt me enorm. Maar ook andere talen die ik beheers. Ik sprak in de melkhandel 20 jaar lang dagelijks Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees en met regelmaat ook nog Italiaans. Nu is dat heel erg handig, met allemaal klanten van over de hele wereld.

Woon je er permanent of ben je ook nog wel eens op de Nederlandse wateren te vinden?

Nee, ik wil niet getrouwd raken met Brazilië. Het moet leuk zijn om ergens te komen. Dan moet je dus ook weer weggaan. Ik heb wel een permanent visum, maar heb het niet echt nodig dus. In Brazilië ben ik graag en toch zou ik er niet het hele jaar willen wonen. Dan mis ik mijn vrienden. Maar ook mijn honden en mijn 'thuis'. Ik houd er van afwisseling en daarom vind ik het ook fijn om op meerdere plekken te wonen, te werken en te zijn. Elke plek heeft zo zijn eigen sfeer en daardoor doe je er andere dingen. Als ik kite, kite ik in Scheveningen. Maar soms ook op spots in Zeeland, Brouwersdam of Vrouwenpolder. Maar het meeste toch in Brazilië. Want als je altijd kunt kiten in een zwembroek met een 9m2 met water van 26 graden, ga je dan nog vaak kiten in Nederland? Haha, bedenk zelf het antwoord maar...

Heb je veel met corruptie te maken gehad?

Ja en nee. Ikzelf blijf er ver van weg. En ja, als je wilt, kun je er van alles regelen. Maar één ding vergeten een hoop mensen.

Als je iemand omkoopt loop je twee risico's. Ten eerste keert het zich tegen je als men niet tevreden is met jou. Ten tweede kun je niets regelen, ook niet als je geld betaalt, wat dan legaal wordt. Als je iets illegaal doet, sluiten ze alleen TUDELUK de ogen, op het moment dat je betaalt namelijk. Dat is iets anders dan de wet wijzigen met geld betalen, dat gaat namelijk niet.

Hoe zijn de Brazilianen om mee te werken?

Met een heleboel Brazilianen moet je niet willen werken. En juist wel vakantie mee willen vieren. Want ze zijn erg aardig, vrolijk, informeel en weten echt wat levensloli is. Dat zijn wij al heel lang vergeten. Wij werken veel te veel en laten ons steeds gekker maken. Maar er is ook een groep zeer succesvolle Brazilianen die top bezig zijn, de key is alleen hen te vinden en er mee samen te werken, dat kost een beetje tijd. Maar de goede kennen weer andere goede. Soort zoekt soort. Het is dan zaak, dat als je ze eenmaal gevonden hebt, je ze aan je bindt en niet meer kwijtraakt. Ik doe dat door ze goed te belonen en intensieve relaties aan te gaan, geen hap snap deals te doen die 1x iets brengen. Ik wil een team van prof's om me

heen. In Brazilië heb ik nu een team van zes a zeven mensen continue aan de toekomst van Ilha do Guajiru werken, iedereen heeft een andere taak. Eentje doet alle bouw. Een ander alle ontwerpen en tekeningen. Weer een ander onderhoudt alle contacten met de overheid. De jurist doet al de contracten, papier en overeenkomsten en een accountant de projectadministratie. Daarnaast zijn er nog mensen voor promotie, distributie van flyers op verschillende plekken en alle media doe ik zelf.

Je bent druk bezig met het promoten van Guajiru, wat is je uiteindelijke doel met het eiland?

Ik wil Ilha do Guajiru promoten en het eiland begeleiden op haar weg om Brazilië's top kitespot te worden. Ik twijfel er niet aan dat dat mogelijk is, de vraag is alleen hoeveel tijd me dat gaat kosten. Er is gewoon geen plek die zoveel potentie in zich heeft. Ik weet ook dat als ik mijn tanden erin zet, dat ik dan niet meer loslaat.



Ilha do Guajirú

Spot informatie

LOCATIE:

Aan de N-O Braziliaanse kust ligt tussen Fortaleza en Jericoacoara, op een afstand van ong. 200 km of ruim 90 automin. van het vliegveld ligt Ilha do Guajirú. Alhoewel de naam refereert aan de rijke historie van de locatie als eiland, is Ilha do Guajirú vandaag de dag een schiereiland, met een vaste land verbinding, over een gewone weg. Verder is Ilha do Guajirú sinds de aanleg eind 2007 van een hagenieuwe snelweg, ineens érg goed bereikbaar geworden (de reistijd is verkort met ruim 1 uur) en daarmee als kitespot 'superhot'.

HOE ER TE KOMEN?

Het dichtstbijzijnde vliegveld is Fortaleza International Airport. Vanaf Nederland vlieg je met Fly Brazil, Air Portugal (TAP) of Cabo Verde airlines (TACV). Op het vliegveld van Fortaleza kun je de bus nemen maar veel gemakkelijker neem je een huurauto (goedkoop en praktisch zodra je er bent). Verder is er een Heli service beschikbaar, tegen een beperkt

tarief vlieg je in stijl over de droomstranden van N-O Brazilie en landt je na ong. 40 min. direct op Praia da Barra.

BESCHIJVING:

Dit ecologische (kite-)paradijs, een voormalige cocoplantage, is met zijn mega lagune van liefst 4 km! lang en 400 meter breed, een ware top kitebestemming voor zowel de wave fanaten als vlakwater specialisten beginners en gevorderden. Geen andere Braziliaanse bestemming kent een dergelijke verscheidenheid aan condities, gecombineerd met een wonderschone natuur.

SPOTS:

Je hebt de keuze uit drie uitdagende wavespots (waves 1-2 mtr hoog):

- ▷ Praia das Dunas
- ▷ Praia do Guajirú (downwind van dit strand)
- ▷ The Secret Spot

Daarnaast kun je kiten op de giga oppervlakte van de Main Lagoon: vanaf

- ▷ Praia da Barra
- ▷ Praia do Guajirú

Tevens kun je een enorme downwinder maken vanaf de Secret Spot helemaal over de main Lagoon, tot aan het uiterste puntje van Praia do Guajirú (40 min.). Op de Secret Spot vindt je zelfs waves pal naast spiegelglad water met slechts een zandbank van 10 meter er tussen in!

STRAND CONDITIES:

Ilha do Guajirú kent alleen maar hagelwitte zandstranden, zonder rotsen, of andere obstakels. Je kunt overal gemakkelijk te water en tevens worden beginners door de beide stranden aan weerszijden van de lagune goed beschermd tegen afrijven naar open zee (dit is zelfs onmogelijk).

VERBLIJF:

Op Ilha do Guajirú zijn diverse beachfront pousada's en verblijfsmogelijkheden. De mooiste is zonder twijfel Casa da Bruxa, houten cabana's direkt aan het strand.

WIND:

Garantis (en geen mooie beloftes) die je krijgt:

- ▷ augustus t/m november: 15-25 knopen elke dag!
 - ▷ juli/december: 12-22 knopen elke dag!
- De overige maanden zul je zeker 5 van de 7 dagen top kite dagen beleven, zodra de zon goed doorkomt en de wind daarmee de thermiek op gang brengt.

Voor alle informatie ontrent de wind op deze bestemming kun je terecht op:
www.windguru.com of www.windfinder.com

WEBSITE:

Voor alle informatie om je aankomende kitevakantie te plannen op Ilha do Guajirú kun je terecht op de Official Tourist Site of Ilha do Guajirú: www.ilha-do-gujira.com of www.theflatwatersea.com
 Hier vindt je tevens 2 diashows alsook een promo film van Mario Rodwald en Pile Brückmann, opgenomen op de Secret Spot.

WWW.ILHA-DO-GUAJIRU.COM
WWW.THEFLATWATERSEA.COM

